



## Vintur – 1

fra 22. september til den 5. oktober

*Det er ikke sikkert, de enkelte udflugter og arrangementer vil blive afviklet i den rækkefølge, som de er angivet her; men det endelige program vil blive lagt ud, så snart det er færdig.*

### Mosel - Alsace – Rhinen



**Dag 1.** Ankomst til Lösnich efter middag. Kl. 18:00 vil vi få besøg af en vinbonde og hans hustru. De vil fortælle lidt om deres vingård, og så har de nogle brochurer og smagsprøver med på deres vin.



**Dag 2.** Afgang med bus til Luxemburg. Her er der trods landets beskedne størrelse også meget at se på. Der vil være frokost undervejs. Efter rundturen i Luxemburg kører vi tilbage til pladsen i Lösnich.



**Dag 3.** I dag skal vi på sejltur til Bernkastel-Kues, hvor vi skal se en af de flotteste og mest velbevarede byer langs Mosel. I Bernkastel-Kues findes også et interessant vinmuseum. Dagen og frokosten i Bernkastel-Kues er på egen hånd. Vi bliver sidst på dagen afhentet af en bus og kørt tilbage til pladsen i Lösnich. Kl. 19:00 er der vinsmagning og middag på en af vingårdene i Lösnich.



**Dag 4.** I dag skal vi videre langs Mosel til Ribeauvillé i Alsace. Her skal vi være i en uge. Når alle er fremme, bliver der infomøde om den kommende uge. **Dag 5.** I dag skal vi rundt for at se den flotte by, som vi skal bo i nærheden af de kommende dage. Vi går ned for at tage et lille turisttog rundt i byen og op gennem de omkringliggende vinmarker til en anden lille vinby og retur. Herefter er det så muligt at gå tilbage til pladsen eller nyde en frokost for egen regning på en af de mange hyggelige restauranter. Gåafstand til og fra pladsen ca. 1 km.

**Dag 6.** I dag forlader vi pladsen med bus kl. 9:30 for at køre til Colmar, hvor vi ankommer ca. kl. 10:00. Vi starter med at se byen fra et lille turisttog, og efter denne rundtur vil der være lidt tid på egen hånd, inden vi skal have frokost, som er varm mad med vin til maden. Efter ca. 1 times frokost er der atter tid på egen hånd, til at se denne farverige by, inden det igen går hjem til pladsen i løbet af eftermiddagen.



**Dag 7.** I dag er der mulighed for at slappe af, gå ned for at nyde byen, besøge en vingård eller hvad man nu har lyst til. Dem, der vil, kan kl. 14:00 gå med mig hen til en lille lokale chokoladefabrik. Her vil der blive vist en film om chokoladefremstilling og fortalt om de forskellige cacaobønner og deres oprindelse, og endelig vil der blive lejlighed til at smage på varerne.



**Dag 8.** I dag kl. 9:30 skal vi til Strasbourg. Her starter vi med en gåtur på ca. 1 km. Det kommer til at gå i et tempo, så alle kan være med. Vi skal se den store katedral, hvor vi har en rundvisning fra kl. 10:00 til kl. 11:00. Så bliver der ca. en times tid til at slentre hen til Restaurant **Muensterstuwel**, hvor der er frokost kl. 12:00 til ca. kl. 13:30. Kl. 14:15 til kl. 15:15 skal vi på kanalfart og derefter retur med bussen kl. 16:00

**Dag 9.** I dag er afsat til hyggeligt samvær, hvor vi prøver at arrangere et eller andet på pladsen og en god frokost ved langbordet, som vi plejer. Nogle vil nok tage en lille morfar. Andre vil spille kort – stangtennis - partner eller blot sidde og strikke, og nogle vil bare sidde stille og nyde en lille en.



**Dag 10.** I dag skal vi på bustur ad vinruten. Vi forlader pladsen kl. 10:00 og kører den smukke tur mod Guebenschwihr, hvor vi skal besøge vinslottet Humbrecht-Trap. Her starter vi med en aperitif og efterfølgende er der vinsmagning. Når vi har smagt på vinene, bliver vi og spise frokost hos familien. Efter frokosten er der mulighed for at se på den lille by, og så er der en tur i vinmarkerne og mere fortælling om vinproduktion inden vi tager bussen retur ca. kl. 15:30. For at vi får mest ud af turen ad vinruten, har vores dejlige værtinde på



vingården lovet at tage med på hele turen og fortælle om landskabet undervejs. (**hun er pære dansk**)

**Dag 11.** Det var Alsace. Nu kører vi mod Rüdesheim ved Rhinen, hvor vi skal være 3 nætter. Efter at alle er kommet på plads, er der tid til at lære området at kende, besøge den berømte by, eller bare slappe af efter køreturen.



**Dag 12..** Dagen i dag er afsat til at besøge Rüdesheim, eventuelt tage en tur med svævebanen op til statuen på toppen af bjerget, eller blot slentre rundt i byen og den berømte Drosselgasse.



**Dag 13.** I dag er afsat til en sejltur på Rhinen, forbi Lorelei-klippen med statuen af den berømte pige som sang så smukt, at mange søfolk sejlede på grund netop her. Da der er mange afgang og forskellige ture, er det noget i gør hver for sig.



**Dag 14.** I dag er det videre på egen hånd, nogle mod Danmark andre videre på nye eventyr.

Denne tur er på ca. km 2.200 og byder på noget af Europas kønneste natur med floder og vinmarker så langt øjet rækker.

Vi glæder os til at se jer på denne tur. Tilmelding er efter først til mølle, og turen gennemføres kun såfremt der tilmeldes mindst 20 vogne.

***Husk Camperture har ingen rejseforsikring, så sørg selv for dette.***

**Da jeg p.t. ikke har kunnet få alle priser på plads, fordi f.eks. campingpladsen i Rüdesheim er vinterlukket, er nedenstående pris en ca. pris, ligesom programmet kan blive ændret på få punkter. Vi kører som sædvanlig efter først til mølle, så bare meld jer til. Dem der er meldt til, vil få tilsendt endeligt program, når dette foreligger, og passer programmet eller prisen jer ikke, så bare meld fra og I får de 1000 kr. retur.**

**Der indbetales kr. 1.000 på konto Reg. Nr. 6862 Konto. Nr. 0001134441 og resten efter regning.**

**Jeg regner med at prisen ca. vil være kr. 6.500 pr. vogn med 2 personer. For dette beløb får i 3 dages ophold på autocamperplads ved Mosel med strøm, tømning og vand, 7 dage på campingplads i Alsace med tømning, vand, strøm og fine badefaciliteter, og på det sidste sted er det en af Rhinens fineste campingpladser med alle faciliteter.**

**5 gange varm mad og diverse sejlture, bustransporter og entreer m.m.**